

som våldtagits av negrer. Beskrivningarna av dessa ~~negrer~~ negrer inspireras av alla de fördomar, som en vit sydstatsamerikan kan uppvisa. De stora svårigheterna för de negervänliga vita, som kämpar vid negrernas sida, är att ~~först~~ först befria sig själva från alla de föreställningar och fördomar de kan ha och sedan försöka utrota samma idéer hos sin nästa. Detta är en hart när omöjlig uppgift, för ~~man~~ när denna förvissning om negerns kriminalitet och hejdlösa drifter väl slagit rot hos en människa kan den inte bekämpas med logik eller sunt förnuft. Frukten är blind och starkare än all tankeverksamhet och dess instikt är att antingen förgöra föremålet för sin fruktan eller också undertrycka det ^{så} som mycket som möjligt. Negrerna i sydstaterna och mellanvästern hålls också kvar idjup misär och kulturellt armod. Detta ger upphov till en ond cirkel, som är nästan omöjlig att bryta; i ett mycket fattigt distrikt blir naturligtvis antalet våldsbrott större än i ett mera välmående distrikt; innevånarna blir mer hätska mot dem som håller dem nere. När brottens antal sålunda ökar, ser de fördomsfulla däri ett tecken på att de haft rätt, och för att stävja dessa tendenser pressar de ner levnadsstandarden ytterligare och spärrar in negrerna ännu hårdare. Eftersom en prejudicerad person bara ser vad han vill se, är det ytterligt få som besvärar sig med att leta efter ~~nya~~ orsaker, att jämföra svarta stadsdelar med liknande vita och dra egna slutsatser. Motpropagandan har nästan ingen utsikt att bli verkningsfull. För att få alla dem, som nu bara kan se resultatet av sina fördomar utan att vilja förstå orsakerna, att resonera logiskt ~~na~~ och att vilja förstå varför situationen är som den är, måste man fensa ut en tro, som till stor del grundar sig på fäderneärvda instikter och därför är närapå omöjlig att ~~av~~ avlägsna. För dessa människor, liksom för dem som levde i Hitlers Tyskland, är deras tro ingenting som behöver diskuteras. Tanken att de kan ha fel är otrolig för dem. Mot sådan enfald duger ingen propaganda. Den som anser, att en person med svart hy är en undermänniska, och som sådan helt utan mänskliga rättigheter, kan aldrig övertalas att ändra sin åsikt.

Förutom detta instiktiva och traditionella rastänkande finns det ett annat, ett mycket grymmare och omänskligare sätt att se på raserna och deras egenskaper, nämligen det som räknar med de ekonomiska fördelarna av att undertrycka andra raser. Dessa två typer av rastänkande går ofta hand i hand. Nästan alltid är det girigheten, som uppmuntrar och grundmurar hatet mellan raserna. De färgade i Sydafrika hålls inte ~~man~~ nedtryckta så mycket av hat och rädsla som av de ekonomiska fördelar landets vita kan vinna på att ha halvslavar som arbetare. Hat och fruktan och fördomar är naturligtvis en