

direkt följd av vinningslystnaden, en följd som de härskande inte gör sig något besvär med att förhindra, eftersom den binder de färgade desto starkare. En kraftig opinion inom landet för de färgades frigörelse är ~~en~~ mycket farlig för en stat, vars existens beror på att ~~en~~ en ras undertrycker de andra. En sådan opinion måste då genast undertryckas, vilket nu sker i Sydafrika, vars Apartheidpolitik huvudsakligen grundar sig på ekonomiska fördelar. I USA, där segregationen snarare är mer traditionell till sin karaktär med hat och fruktan som främsta orsaker, har inte någon ~~stat~~ delstat något förbud mot opposition.

För den som uppehåller Apartheid av ekonomiska skäl, har människan - även den färgade människan - ett värde. För att kunna göra pengar på halvslavar måste man se till, att de är i god fysisk kondition och får tillräckligt med föda, samt att man ger dem läkarvård. En sjuk och halvsvulten arbetare är inte till någon glädje för sin ~~en~~ arbetsgivare, något som redan Hitler upptäckte. Sedd ur denna synvinkel är denna form av humanism varken särskilt berömvärd eller vacker.

De som är mest utsatta för hat och fruktan är negrerna. Den gula ~~rasen~~ rasen är nästan helt förskonad från förföljelser från de vita. Skälet till detta torde vara, att den gula rasen sedan länge haft en hög kultur och på så vis kunnat möta den vite mannen på lika nivå; ingen har någonsin kommit att associera gul hy med låg intelligens.

Denna människornas benägenhet för hat och förtryck av alla som inte är "som vi andra", vare sig den beror på dessas mörka hudfärg och ens egen inbillning eller på affärssinne och en böjd näsa, måste komma sig av att människan innerst inne är "lantlig". med en skräck för allt okämt, en överdriven vidskepelse och en avundsjuka mot ~~människorna~~ oliktankande och annorlunda ~~människor~~ människor, som dessutom har framgång och verkar överlägsna oss på vårt eget område.

*Den här uppsatsen har utgitt bebyggelse A  
i studentseminarierna våren 1966.  
Tomas Rudig.*